

DIEPENHEIM

De „Harmonie“.

In de ledenvergadering der muziekvereniging „Harmonie“ werd tot bestuurslid herkozen de heer B. J. Bittink. Uit de rekening en verantwoording over 1932 bleek, dat ruim f 300 meer was uitgegeven dan ontvangen. Besloten werd, in den a.s. zomer morgenwandelingen met muziek te maken. Verder werd besloten, om op Zondag een concert te geven.

„Leert Goed Doen“.

De tentoonstelling van de vereniging „Leert Goed Doen“ in Café De Pol, mocht zich in een groote belangstelling verheugen. Door de jongens waren ruim 70 nummers ingezonden en door de meisjes ruim 120. Onder de groote voorwerpen trokken vooral de aandacht twee hanglampen, een boekenkastje, twee gangspiegels, eenige fraaie kussens, kleedjes, jurkjes enz. Over het algemeen was er keurig werk te bewonderen. De bezoekers werden onthaald op een gratis kopje thee en op de muziek van het onder leiding van den heer J. Bruil staande mondharmonica-orkestje.

Natuurlijk was het hoofdoel van den avond, het voeren van propaganda voor den Ned. Blindenbond, welke desbetreffende rede door den heer van den Berg met veel vuur en enthousiasme werd gehouden. Hij begon met het uitspreken zijner groote vreugde over de enorme belangstelling, die hier in het kleine Diepenheim voor de zaak der blinden werd getoond. Hij zei er op, dat de Bond geen enkele politieke of kerkelijke kleur had, maar geheel op neutralen grondslag is gevestigd overeenkomstig zijne statuten, waarin dit duidelijk omschreven is. Deze Bond wenscht niet dat men er nog langer op uit gaat, om het medelijden voor de blinden op te wekken. De blinden worden nog teveel beschouwd als inderwaardigen, die niet mee kunnen komen, als diep ongelukkige mannen en vrouwen. Vanaf zijn 17e jaar is spreker blind, maar hij gaat heel gemakkelijk door het leven, evenals de meeste zijner lotgenooten, waarvoor er ongeveer 400 in Nederland zijn. De blinden zijn wel te beklagen, maar niet om hun blindheid. Volgens spreker is zien voor de blinden geworden, niets meer dan een klank. Zij gevoelen zich menschen te zijn met dezelfde rechten als de zienden. Zij zijn alleen te beklagen om de gevolgen der blindheid, die hen het leven minder aangenaam maken. 1e, het kruis der blindheid zelf; 2e de armoede en ellende waarin de meeste blinden verkeeren; 3e het kruis der dopsafzondering, dat zijn de drie moeilijke factoren. De zorg voor de blinden is tot nu toe teveel overgelaten aan het paritellere initiatief en de liefdadigheid. De Bond heeft daar alle waardeering voor, maar het is niet voldoende.

Hij eindigde zijn hartelijk toegejuichte rede met het bekende gedicht van de Genestet „Strijdt mee in onzer dagen strijd“.

Na de pauze gaven de h.h. Bresser en Roelofs nog weer blijk van hunne mooie kunst en declameerde de heer van den Heuvel o.a. „Mensch durf te loven“ van Birk, Witte.

De heer van den Berg sloot de bijeenkomst met nog een hartelijk woord van dank aan Diepenheim, de plaats, waar mijn moeder geboren is, zooals hij met trillende stem mededeelde.

Omtrent het groote en mooie succes van dezen avond kunnen we nog melden, dat verkocht zijn 232 plaatskaarten en dat de opbrengst hiervan tezamen met de vaste donateursgelden en de opbrengst der verkochte brochures f 148.10 heeft bedragen.

Door welwillende medewerking van verschillende zijden, o.a. door loges en vrije beschikbaarstelling der zaal zijn de onkosten beperkt gebleven tot die van de programma's, zoodat bijna het geheele bedrag aan den Ned. Blindenbond ten goede is gekonten. Naar wij vernemen, waren de heeren dan ook zeer voldaan, vooral ook de propagandist van den Berg, wien van moederskant Diepenhelmsch bloed door de aderen vloeit. Het was hem vooral een extra-voldoening dat de avond hier zoo schitterend geslaagd is.

Voor het mooie werk van naastenliefde ook van deze plaats een woord van dank aan allen, die dezen avond door voorberedding en door de leiding zelf zoo goed hebben doen van stapel loopen.