

kwam er mee over. Dank zij de goede bekendheid met de Ederveense fietsenmaker, kwam ze met een betere fiets thuis, dan die waarmee ze vertrokken was. En het kostte nog bijna niets ook.

Op de Hoge Veluwe: fiets netjes op slot gedaan en toen het sleuteltje verloren. Er zat niets anders op dan het slot kapot te breken. Maar goed dat we altijd wat gereedschap bij ons hebben.

Een andere keer ging op een of andere manier een fietsslot los en kwam in de spaken terecht. Daar moest wel een fietsenmaker in Otterlo aan te pas komen.

Wanneer we niet al te ver van Ederveen pech kregen, was dat niet zo'n probleem. De pechfiets aan de hand, twee op een fiets en dan maar naar de reparateur. De goede man begrijpt heel goed, dat we de fiets geen dag kunnen missen en helpt ons altijd heel vlot. Valpartijtjes kwamen af en toe ook voor, maar dat liep altijd goed af.

Lekke banden kregen we natuurlijk ook. Veel jongens zijn ervaren bandenplakkers geworden tijdens hun kampeerweek.

Er zou nog zoveel te vertellen zijn, over alles wat we in die jaren beleefd hebben, maar dan wordt het verhaal te lang.

Achtentwintig jaar kamperen op hetzelfde adres, bij dezelfde familie.

Meer dan een derde gedeelte van onze oud-leerlingen, in een aantal jaren gerekend, is tweemaal een week in Ederveen geweest. We twijfelen er niet aan, of al deze oud-leerlingen hebben een plezierige herinnering aan de familie Van Ginkel.

Tante Cor en oom Geert, twee lieve mensen, die altijd weer gastvrij ons ontvingen. Heel veel dank zijn we hun verschuldigd voor al die fijne weken, die we aan hen te danken hebben. Tante Cor heeft veel natte schoenen en sokken gedroogd bij de kachel, modderbroeken gewassen, ijsjes uitgedeeld en chocolademelk geschonken. En wanneer er spannende voetbalwedstrijden of mooie programma's op de televisie waren, dan wenkte oom Geert de kinderen stiekum en zat de keuken al gauw vol.

Het is dan ook vanzelfsprekend, dat tante Cor en oom Geert een deel geworden zijn van onze schoolgemeenschap.

75 jaar een „School met de Bijbel” te Diepenheim.

Met dankbaarheid mogen wij dit begin april 1983 herdenken.

Veel oude herinneringen zullen worden opgehaald. Veel oude bekenden zullen elkaar weer begroeten en in de gesprekken hun schooljaren weer doen herleven. Bovenal past ons een herdenken met grote dankbaarheid voor alles wat God ons heeft willen schenken in een school, waar de Bijbel, als richtsnoer van handelen, mag gelden.

Laten wij ons opnieuw realiseren, dat het niet een vanzelfsprekende zaak is een „School met de Bijbel” te bezitten.

Onze ouders en voorouders hebben gekend de strijd en het gebed, de offers en de ijver voor deze school.

Laten wij oppassen niet in slaap te sukkelen nu alles vanzelf lijkt te gaan, maar de school dragen in ons gebed en in onze belangstelling. Ook in een tijd die aan veel veranderingen onderhevig is.

Juffrouw Groot  
Meester Ellenkamp.